

Data van bijeenkomsten van de Kinder-Woord-Dienst vindt u in de parochiebladen, achter in de kerk in de informatiehoek, op de website: www.katholiekzaanstreekzuid.nl en op de werkbladen die de kinderen meekrijgen: De bijeenkomsten zijn in de zaal van de pastorie van de Sint-Bonifatiuskerk aan de Oostzijde 12.



Naast de Kinder-Woord-Dienst biedt de Sint-Bonifatiusparochie de mogelijkheid om kinderen deel te laten nemen aan de voorbereidingen op de Eerste Communie en het Vormsel.



Voor vragen kunt u bellen of e-mailen:

☎ 075 616 48 07

✉ wjk.bonifatiusparochie@live.nl

Sint-Bonifatiuskerk,
Oostzijde 12, 1502 BG Zaandam
www.katholiekzaanstreekzuid.nl



INFORMATIEFOLDER

Kinder-Woord-Dienst

Kinder-Woord-Dienst

wat is dat - voor wie - hoe werken deze ?

Een andere benaming voor de kindernevendienst is de Kinder-Woord-Dienst. Hiermee wordt eigenlijk beter aangeduid wat de bedoeling ervan is; de woorddienst van de eucharistieviering op een aan kinderen aangepaste wijze weergeven.

De Kinder-Woord-Dienst, in de Sint-Bonifatiusparochie, is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van de basisschool. Hierbij vindt, indien mogelijk, een verdeling plaats in groepen: de 'Benjamingroep' voor kinderen van de groepen 1 - 2 - 3 van de basisschool en de 'Samuëlgroep' voor de groepen 4 - 5 - 6 - 7 en 8 van de basisschool.





Er zijn mensen die denken dat de Kinder-Woord-Dienst een soort speelkwartier of een afleiding is van het 'saai' gedeelte van de eucharistieviering. Niets is minder waar. Het is juist de bedoeling dat zij de Eucharistie intenser gaan beleven. Zij 'vieren', net als volwassenen dat in de kerk doen, het Woord van God maar dan op hun eigen niveau. Daarom proberen wij de vertelling, tijdens de K.W.D., te laten aansluiten op de liturgie van betreffende zondag.

Kinder-Woord-Dienst

=

het Woord vieren ⇒ liturgie

Vaak wordt er in de gebeden van de eucharistieviering in gegaan op de boodschap van de lezingen of in sommige gezinnen bestaat de goede gewoonte om thuis over de preek en of lezingen na te praten. Het is voor kinderen fijn als er voor hen, door middel van de K.W.D., een stukje herkenbaarheid is.

Hoe werkt de Kinder-Woord-Dienst?

In de Sint-Bonifatiusparochie werkt de Kinder-Woord-Dienst als volgt:

de kinderen gaan mét hun ouder(s) naar de Sint-Bonifatiuskerk. Na het welkomstwoordje door de diensdoende priester, aan het begin van de viering, gaan de kinderen samen met het team naar een eigen ruimte.

In de eigen ruimte, de zaal van de pastorie, wordt aan de kinderen het Evangelie van betreffende zondag op aangepaste wijze vertelt, er wordt samen over gesproken.

Bidden komt aan de orde en naar aanleiding van het gelezen Evangelie, werkstukjes in de vorm van een tekening, kleurplaat, knip- of plakwerkje gemaakt.

Ook wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal. Zo zijn muziek en zang ook vormen van verwerking.



Als er een verdeling in groepen plaatsvindt wordt eerdergenoemde op niveau aangeboden.

Na de lezingen, preek en voorbeden komen de kinderen, onder begeleiding, terug naar kerk, om samen met hun ouder(s) verder deel te nemen aan de eucharistieviering.

Alle kinderen krijgen een werkblad mee waarop een samenvatting van het aan hen voorgelezen of zelf gelezen Evangelie, data van volgende K.W.D. bijeenkomsten en andere informatie, zodat ouder(s) een idee krijgen over wat we bij de K.W.D. doen en daar thuis misschien op door kunnen gaan.

De Kinder-Woord-Dienst in de Sint-Bonifatiusparochie vindt plaats op zondag om de veertien dagen tijdens de eucharistieviering van 10.00 uur. Voor data verwijzen wij u naar het parochieblad en de aankondiging in de kerk in de informatiehoek.

In de Adventstijd (voorafgaande aan Kerstmis) en de 40-dagentijd (voorafgaande aan Pasen) is er elke zondag een bijeenkomst waarin de kinderen mogelijk een doorlopend project ter voorbereiding van het komende feest aangeboden krijgen.